

Liturgie Startzondag

18 september 2022

Groene Tuinkerkerk



“AAN TAFEL!”

Voorganger: ds. Hermie Hummel
m.m.v. gemeenteleden
Organist: Wim Smit
Koor: ‘De Zaaiers’ o.l.v. Karin de Rooij
Ambtsdrager van dienst: Arie Kooiman
Thema: “AAN TAFEL!”

*We sluiten aan bij het landelijke thema van de PKN voor startzondag
2022 en het jaarthema van seizoen 2022-2023 : AAN TAFEL!*

Na de dienst is er koffiedrinken met gemeenteberaad.

Uitleg bij illustratie voorblad:

- Handen: vurig, zegenend, aanbiddend
- Roze vlakken: geopende bijbel, tegelijk tafel
- Witte lijnen: gebroken brood
- De cirkels in de witte lijnen van het brood vormen de stigmata in de handen.
- Restvorm met paarse ovaal: de beker wijn verbindt het linker- en rechterdeel van het beeld. Verwijzing naar het bloed van Jezus wat de relatie tussen God en mens herstelde.
- Het beeld is bijna symmetrisch wat verstillend en eerbied weergeeft

- **welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst**
- **zingen intochtlied (staande): lied 276, 1 en 2**

276:1

Zomaar een dak boven wat hoofden,
 deur die naar stilte open staat.
 Muren van huid, ramen als ogen,
 speurend naar hoop en dageraad.
 Huis dat een levend lichaam wordt
 als wij er binnen gaan
 om recht voor God te staan.



276:2

Woorden van ver, vallende sterren,
 vonken verleden hier gezaaid.
 Namen voor Hem, dromen, signalen
 diep uit de wereld aangewaaid.
 Monden van aarde horen en zien,
 onthouden, spreken voort
 Gods vrij en lichtend woord.

- **stil gebed, bemoediging en groet, drempelgebed**
- **zingen vervolg intochtlied: lied 276, 3**

Tafel van Een, brood om te weten
 dat wij elkaar gegeven zijn.
 Wonder van God, mensen in vrede,
 oud en vergeten nieuw geheim.
 Breken en delen, zijn wat niet kan,
 doen wat ondenkbaar is,
 dood en verrijzenis.

de gemeente gaat zitten

- **inleiding op (het thema van) de startzondagdienst**
- **uitleg van de liturgische schikking -**
met toevoeging van tarwearen en druiventrossen aan de schikking



- **KOOR: “Wat vrolijk over U geschreven staat...**
- **gebed om ontferming** (*met gezongen acclamatie ‘Heer ontferm U...’*)
- **woorden van vergeving en genade**
- **zingen loflied: lied 412, 1 en 2 (Wij loven U, o God...**

412:1

Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
 Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
 U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen,
 onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
 Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
 wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren!

412:2

U looft de apostelschaar in heerlijkheid. o Heer,
 profeten, martelaars vermelden daar uw eer.
 Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden,
 in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden.
 Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen,
 onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meêdogen!

- **gebed van de zondag**
- **eerste lezing (lector): Jesaja 55, 1-2**



Een nieuw verbond

¹Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. ²Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal.

- **KOOR: lied 150-b : “*Alles wat adem heeft, love de Heer...*”**
- **Evangelielezing van de zondag (lector): Lucas 16, 1-13**

Rijkdom en gerechtigheid

16 Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte. ²De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven.” ³Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. ⁴Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. ⁵Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” ⁶“Honderd vaten olijfolie,” antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.” ⁷Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd balen graan,” luidde het antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van.” ⁸En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. ⁹Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. ¹⁰Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat,

en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. ¹¹Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? ¹²En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? ¹³Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.'

- **zingen: lied 316: *Het woord dat u ten leven riep...***

316:1

Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.



316:4

Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

- **uitleg en verkondiging**
- **orgelspel**
- **KOOR: “Look at the world (John Rutter)**
- **gedachten bij de Vredesweek 2022 / Generatie vrede**
- **solozang: lied 388: “Voor ieder van ons een plaats aan de tafel...**

- **de gebeden:**
 - dankgebed
 - gezongen voorbedelied KOOR *“Groter dan ons hart...”*,
 - voorbeden
 - stil gebed
 - gezamenlijk Onze Vader
- **inzameling van de gaven onder koorzang: *Taizéliederen***
- **zingen slotlied (staande):** lied 978: *Aan U behoort o Heer der heren...*

978:1

Aan U behoort, o Heer der heren,
 de aarde met haar wel en wee,
 de steile bergen, koele meren,
 het vaste land, de onzekere zee.
 Van U getuigen dag en nacht.
 Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

978:4

Laat dan mijn hart U toebehoren
 en laat mij door de wereld gaan
 met open ogen, open oren
 om al uw tekens te verstaan.
 Dan is het aardse leven goed,
 omdat de hemel mij begroet.

- **wegzending en zegen, met gezongen AMEN**
- **KOOR zegenlied: *“De vrede van de aarde en de hemel...”***
- **orgelspel**

GOEDE ZONDAG!

Vredesweek

17.9.22
– 25.9.22

**GENERATIE
VREDE
STAAT
OP!**

PAX